

Thijs (10): "Ik heb net een heel mooi boek uit 2006 uitgelezen. Het heet 'Het verraad van Waterdunen' en het is geschreven door Rob Ruggenberg. Het is hartstikke spannend, bijna eng. Het gaat over een groep weeskinderen tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Als ze vluchten voor Spaanse soldaten, komen ze op het eilandje Waterdunen terecht. Dat lag vroeger voor de Nederlandse kust bij Zeeland. Een deel van het verhaal is echt gebeurd en het boek is vorig jaar genomineerd voor de Thea Beckman Prijs. Die prijs gaat naar het beste jeugdboek over geschiedenis. Ik vind dat heel veel kinderen het moeten lezen! Ik denk dat de meeste kinderen vanaf een jaar of tien het niet te eng vinden."

Kijk ook op www.waterdunen.nl



Volgens Thijs moet je 'Het verraad van Waterdunen' beslist lezen!