

Het verraad van Waterdunen (11+)



Het verraad van Waterdunen

door: Rob Ruggenberg

uitg.: Querido, 2006

216 pag.

ISBN: 9045103109

Prijs: EUR 13,50

Leeftijd: 11+

Genomineerd voor de Thea Beckmanprijs en Lucilles favoriet

[Online bestellen](#) bij onze partner BoekAnouk (nieuw venster)

Het verhaal: Vlaanderen / Zeeland, 1572. Robbes huis wordt vernield en zijn ouders worden vermoord. Hij is een ketterszoon, dus niemand wil hem in huis nemen. ondanks het feit dat hij geen ouders meer heeft. Zijn oom verkoopt hem aan een Spaanse soldaat. Hij moet werken in een kamp. José, de soldaat die hem gekocht heeft, ranselt hem helemaal af. Robbe wil wegelopen, maar als José hem te pakken krijgt, slaat hij Robbe bijna dood.

Ook Lo zit zonder ouders. Het hele dorp is vernield en haar vader hangt aan de galg, naast de andere mannen uit het dorp. Samen met haar vriendinnen Enghel en Barbe moeten ze zien te overleven.

Lo wordt achterna gezeten door de Spanjaarden, en rent de zee in. De Spanjaarden proberen haar nog te pakken te krijgen, maar dat lukt ze niet. Na een tijdje krijgt Lo het koud in de zee, en krijgt ze kramp. Dan valt ze flauw. Maar net op het moment dat ze flauw valt, spoelt ze aan op Water Dunen.

Een vreemde man vertelt haar over de zee en over dit mysterieuze eilandje. Komen de Spanjaarden hier niet? Aan wal wordt ze samen met Barbe en Enghel een berucht meidengroepje, want ze beroven mensen van hun eten om in leven te blijven. Steeds ontsnappen ze uit José's handen en zo komen ze in aanraking met Robbe. Samen verzinnen ze plannen om José dwars te zitten. Kunnen ze de Spanjaarden verslaan? En wordt Water Dunen ontdekt?

Lucille: "Ik vond het een superspannend en prettig geschreven boek. Het verhaal is interessant en je wordt er zó in meegenomen... Je leeft erg mee met het verdriet dat de hoofdpersonen hebben."

"De personages zijn mooi bedacht en het verhaal is grappig, zielig en spannend tegelijk. Dat is heel knap! Wel is het soms een beetje ongeloofwaardig dat ze altijd uit moeilijke situaties weten te komen."

"Maar dat maakt het leesplezier niet minder. Je wordt echt meegenomen op zee, in de kampen en in de gevaarlijkste situaties. Op school vond ik deze oorlog eigenlijk helemaal niet zo interessant, maar nu ik dit boek heb gelezen, zou ik er best wat meer over willen weten!"