

Robbe vecht mee met de watergeuzen



n.a.v. Het verraad van Waterdunen. Rob Ruggenberg. Querido, Amsterdam 2006. 216 blz. E 13,50. Vanaf 11 jaar.

door Annette van der Plas
Je zult maar een zwervend weeskind zijn. Zonder ouders die je beschermen, zonder huis om in te wonen en zonder eten. Zou je het dan redden?

Voor Robbe is elke dag een gevecht. Zijn ouders zijn in het jaar 1572 vermoord door de Spanjaarden. Hij zocht steun bij een oom, maar die heeft hem verkocht aan een soldaat die hem ruw behandelt. Als het soldatenkamp wordt overvallen, vlucht Robbe weg. Hij sluit zich aan bij een meidenbende en samen proberen ze de Spanjaarden voor te blijven. Hun tocht eindigt op het kleine eiland Waterdunen, waar ze voor even veilig zijn. Als het eten op is, trekken ze verder naar Vlissingen. Daar vechten ze mee met de watergeuzen, maar het gevaar loert overal. Robbe moet knokken om in leven te blijven. Zal het hem lukken?

Met Het verraad van Waterdunen duik je zo de geschiedenis in. De Tachtigjarige Oorlog was een enorm spannende tijd en dat merk je al vanaf de eerste bladzijde. Dit knap geschreven boek laat zien dat geschiedenis niet saai hoeft te zijn. Een echte aanrader.

20 mei 2006

[Meer lettervreters](#)