

mijnstempel

Titel: Het verraad van Waterdunen

Schrijver: Rob Ruggenberg

Jaar van uitgave: 2010

Dit is een recensie van Tess

Het uiterlijk van het boek

Ik heb het boek om de achterkant gekozen, omdat omdat de achterkant van het boek zo spannend was dat ik het heel graag wou lezen ik had er al heel veel zin in.

De inhoud van het boek

De belangrijkste personen zijn:

Robbe, Lo, Lieve, barb En enghel en de spaanse soldaat josé.

Met de hoofdpersoon gebeurt het volgende:

Het is 1572 en de opstand tegen de spaanse koning groet overal in het land worden dorpen verwoest en huizen verbrand en er komen mensen op de brandstapel. waaronder robbe zijn ouders zijn vermoord en hij wordt door zijn oom verkocht aan een spaanse soldaat josé. zijn leven verandert opeens in een hel. ook lo's vader en moeder zijn er niet meer samen met 3 andere weesmeisjes met ze roven en stelen om te kunnen overleven als ze in het kamp van de spaanse soldaat josé gaan roven verandert alles want op de vlucht voor de spaanse gaat robbe mee en wordt lieve doodgeschoten en ze kom op het geheimzinnige eiland waterdunen vlak voor de kust van zeeland.

De belangrijkste gebeurtenis uit dit verhaal:

Alle spannende dingen dus heel veel en vooral het eiland waterdunen.

Waar het verhaal over gaat:

Hoe kinderen moeten overleven in de oorlog zonder ouders.

Het verhaal speelt zich af:

1572 de 80 jarige oorlog Zeeland

Ik denk dat het verhaal echt gebeurd is, omdat Waterdunen echt bestaan heeft en de oorlog ook maar het is voor groot deel verzonnen.

Het boek in het algemeen

Ik vond het verhaal moeilijk te lezen.

Ik vond het verhaal leuk, mooi, spannend, griezilig, zielig en het gewoon leuk is om te lezen en mooi maar er gaan veel mensen dood dus het is ook heel zielig. en ik zou het boek aan iemand anders aanraden, omdat het geweldig spannend is!!!!!!!

Tot slot

Dit boek krijgt van mij een 10, want ik vond het het beste boek dat ik gelezen heb.

