



Door leden gelezen kinder- en jeugdboeken

Het verraad van Waterdunen Rob Ruggenberg

Een nieuwe ster? Ze noemen hem de mannelijke opvolger van Thea Beckman.

Zijn debuutboek gaat over de Tachtigjarige oorlog.

In 1572 komen de Nederlanden echt in opstand tegen de Spanjaarden. De watergeuzen spelen daarbij een rol, zij delen pamfletten uit waarin staat dat de paus De Spanjaarden gebiedt om alle inwoners van de Lage Landen maar te vermoorden. Er is immers geen land te bezeilen met die ketters. Dit roept de woede op van de burgers, want er zijn nog steeds katholieken in Nederland, katholieken die evenmin onder de Spaanse heerschappij willen blijven. Want de Spaanse koning is wreed, en zijn soldaten ook.

Robbe is een jongen van een jaar of veertien, die hoort hoe zijn ouders vermoord worden. Zelf weet hij te ontsnappen, maar als hij heil zoekt bij zijn oom verkoopt deze hem aan de Spanjaarden. Hij moet er hun slaafje zijn, mochilero.

Net als de andere mochileros wordt hij slecht behandeld, vastgebonden, en geslagen als zijn werk de Spanjaard niet zint.

Op een dag nemen de Spanjaarden een dwerg gevangen, en even daarna wordt het kamp aangevallen door een stel meisjes...

Robbe beleeft samen met zijn nieuwe kameraden, en met de meisjes allerlei avonturen. Ze vinden tijdelijk toevlucht op Waterdunen, een eiland voor de kust bij Cadzand, en zijn erbij als Vlissingen bevrijd wordt.

Het is een spannend verhaal, met een verklarende woordenlijst, en een kaart van Zeeland, zoals het er toen uitzag. In het verhaal zit ook historische informatie verweven, maar dat krijg je als vanzelf mee, de avonturen zijn heel meeslepend geschreven. Het is gebaseerd op ware feiten, zie link hieronder.

En dit avonturenboek is niet alleen voor jongens. Ook meisjes kunnen hier veel plezier aan beleven. Er is humor, er is romantiek, het boek heeft alles.

Hardcover | 216 Pagina's | Querido Kinderboek ISBN: 9045103109 vanaf 10 jaar

© Marjo
april 2007

Recensie <http://www.leestafel.info/>