



+ Bekeken 172 + Reacties 0 + Waardering 3 + Mail-a-friend + Printen

Iris over Het Verraad van Waterdunen

Het verraad van Waterdunen is een spannend verhaal over de bevrijding van Vlissingen tijdens de Tachtigjarige oorlog. Zeeland is bezet door Spanjaarden, die dorpen platbranden en mensen op de brandstapel gooien. - Door Iris van Tilburg

Dit boek speelt zich af in 1572 en gaat over kinderen die wees zijn geworden in de oorlog. Robbe verliest zijn ouders en wordt uitgeleverd aan de Spaanse soldaten om daar als mochilero (slaafje) te gaan werken. Ook Lo is wees; haar ouders zijn vermoord door de Spanjaarden. Samen met een paar meiden uit haar dorp richt ze een kinderbende op. Ze beroven monniken en plunderen Spaanse kampen om aan eten te komen. Zo overvallen ze ook het kamp waar Robbe zit. Robbe en Lo worden vrienden en besluiten te vluchten voor de Spanjaarden. Ze komen terecht op Waterdunen, een eilandje voor de kust van Zeeuws Vlaanderen, waar de Spanjaarden niet durven te komen. Maar is het daar echt wel zo veilig?

Het Verraad van Waterdunen is ontzettend spannend. Het is leuk dat het speelt tijdens de Tachtigjarige Oorlog, zo kom je meer over die tijd te weten. Er gaan wel veel mensen dood en dat is soms wel droevig. In het begin vond ik het een beetje moeilijk geschreven, maar toen ik er eenmaal in zat was het een geweldig boek. Zó spannend, dat ik hoop dat er nog een vervolg komt.

Het verraad van Waterdunen, Rob Ruggenberg. Querido, € 13,50 (11+) www.waterdunen.nl