

Onder het juk van de Spaanse overheersing



Het 'ouderwets' spannende kinderboek is weer terug. Het genre, waarin heksen, tovenaars, kobolden en andere fantasy-figures nog geen rol spelen, maar gewone kinderen ouderwets tot helden worden in een bloedstollend avontuur, maakt de laatste tijd een ongekende bloei door. 'Het verraad van Waterdunen' van Rob Ruggenberg past daar prima in. Het is spannend, avontuurlijk en je pikt ook nog een stukje geschiedenis van de Tachtigjarige oorlog mee. Maar net als in de fantasy-hype van enige tijd

geleden, krijg je als lezer toch een beetje het gevoel dat je het allemaal al eens eerder hebt gelezen. Kinderen die uit hun ouderlijk huis weggerukt worden, zware ontberingen moeten doorstaan en er uiteindelijk na vele heldhaftige avonturen sterker uit tevoorschijn komen, het is een verhaallijn die de laatste tijd steeds vaker doorsijpelt in de Nederlandse jeugdliteratuur.

Maar het moet gezegd: Rob Ruggenberg heeft dit wel in zeer fraai proza verwoord. Ook heeft hij een bijzonder stukje geschiedenis aan het licht gebracht. Ten tijde van de Tachtigjarige oorlog gebruikten Spanjaarden massaal kindsclaven, toen ze in ons land 'bivakkeerden'. Vaak waren het kinderen die aan de soldaten verkocht werden door familieleden, nadat hun ouders bij ketterverbrandingen of andere vervolgingen om het leven waren gekomen.

Robbe is zo'n jongen die door een oom wordt uitgeleverd aan een wrede Spaanse soldaat. Als op een dag het kamp van de soldaten wordt overvallen door een meidenbende (jawel) en hij zich bij hen aansluit, begint voor Robbe een waar avontuur, waarin hij samen met de Geuzen de stad Vlissingen weet te bevrijden. Maar dan wordt Robbe opnieuw gevangen en uitgeleverd aan zijn Spaanse eigenaar. Nadat hem de duimschroeven worden aangedraaid, verraadt hij de verblijfplaats van de meiden, op het eilandje Waterdunen. Kan hij hen nog op tijd waarschuwen?

Ondanks het gevoel dat je onderdelen van dit boek (hoe een jongen een held wordt in oorlogstijd) al eerder onder ogen hebt gehad, is 'Het verraad van Waterdunen' een waardig debuut, met een hoofdpersoon die je direct in het hart sluit.

HANNEKE VAN DEN BERG

Rob Ruggenberg ► 'Het verraad van Waterdunen', uitg. Querido, € 13,50, vanaf tien jaar.