

Home

Zoeken

Zoekhulp

Colofon

Over de Boek en
Jeugd Gids

Print



LEESPLEIN

Het verraad van Waterdunen

Tekst Rob Ruggenberg

Uitgever Querido (2006)

Aantal bladzijden 200 / **isbn** 9789045103105 / **leeftijdscategorie** 12+

Trefwoord historische verhalen / politieke onderdrukking en verzet / vriendschap / zestiende eeuw / fictie

Over het boek

Dit verhaal speelt in 1572. De Nederlanden zijn bezet door de Spanjaarden, maar overal groeit verzet. Robbe verliest zijn ouders en vlucht naar zijn oom, die hem doodleuk verkoopt aan een Spaanse soldaat. Robbe is nu mochilero, knechtje van de vijand. Als het Spaanse legerkamp wordt overvallen door een meidenbende – ook deze meisjes verloren hun familie door toedoen van de Spanjaarden – helpt hij hen te ontkomen. En daarmee begint een spannend avontuur waarin de onhandige en bange Robbe betrokken raakt bij een opstand tegen de Spanjaarden in Zeeland. Dit spannende avonturenverhaal wordt met vaart verteld. De gruweldaden van de Spanjaarden worden gedetailleerd beschreven en er vallen nogal wat slachtoffers. De karaktertekening blijft zwart-wit: de vijand gedraagt zich zonder uitzondering als beesten. Desondanks een fijn leesavontuur voor historisch geïnteresseerden vanaf ca. 12 jaar. **B**

