

Op zoek naar Waterdunen

door Germa Graveland

VLISSINGEN, zaterdag

Tien kinderen zijn gisteren met een echte mijnenjager van de marine op zoek gegaan naar het verdwenen eilandje Waterdunen.

Het kleine Zeeuwse eiland verdween in de zestiende eeuw na een hevige stormvloed. Het lag in de monding van de Westerschelde. In het nieuwe boek van kinderboekenschrijver Rob Ruggenberg 'Het verraad van Waterdunen' speelt het eilandje voor de kust bij het Zeeuws-Vlaamse plaatsje Nieuwvliet een centrale rol. De tien brugklassers van scholengemeenschap Scheldemond uit Vlissingen keken gisteren hun ogen uit aan boord van de Hr. Ms. Middelburg, een moderne mijnenjager van de Nederlandse marine. Ze mochten zelf aan de slag om brokstukken uit een ver verleden te vinden. Helaas was de stroming zo sterk dat er zelfs met de minionderzeeboot niets te zien was.

In het spannende boek, dat speelt in de Tachtigjarige Oorlog, is het eiland een toevluchtsoord voor kinderen. „Er zijn verschillende geschiedenisfeiten verwerkt in het boek. Zo las ik in het dagboek van een Spaanse soldaat dat Nederlandse kindslaven niet te vertrouwen waren. Dat was nieuw. Toen ik verder ging speuren, bleek dat verschillende ouders in die tijd hun kind verkochten als bagagedrager voor de Spanjaarden”, vertelt Rob Ruggenberg. „Ook las ik dat er kinderbenden actief waren in Zeeuws-Vlaanderen. De ouders waren dood of gevangengenomen door de Spanjaarden en die kinderen plunderden om in leven te blijven. Twee belangrijke ingrediënten voor mijn boek.”



• Vlissingse scholieren mochten zelf de sonarapparatuur van de mijnenjager Hr. Ms. Middelburg bedienen in hun – vergeefse – speurtocht naar de resten van het eilandje Waterdunen, dat in de 16e eeuw door de zee werd verzwoegen.

FOTO: WILLEM WOZNITZA



Ruggenberg was in totaal vijftien jaar bezig met zijn boek. Hoofdpersoon Robbe wordt door zijn oom aan een Spaanse soldaat verkocht. Als een meidenbende uit Vlaanderen het Spaanse kamp plundert, gaat Robbe met hen mee. De Spanjaarden komen achter hen aan en de kinderen vluchten naar Waterdunen, dat door alle overstromingen op dat moment alleen nog maar bestaat uit een zandplaat en een ruïne.